



Tweemaandelijks tijdschrift
(niet in de zomermaanden)
Jaargang 56 nummer 2

NOVEMBER - DECEMBER

VAN HEEM TOT HUIS



V.U. Lore Janssens

Scouts Zoersel
21^{ste} St. Elisabeth
The Long Man

VOORWOORD

Dag scouties, dag ouders en alle anderen,

Een vliegende start hebben we gemaakt, dat kunnen we wel zeggen. De voorbije vergaderingen viel het ons telkens op dat er zoveel nieuwe kapoenen en welpen onze scouts kwamen verkennen. Ook de jong-givers en givers zijn er al stevig ingevlogen met onder andere al een weekendje, dropping en zo verder.

De volgende twee maand zullen we zeker weer ons best doen om de beste vergaderingen in elkaar te steken. Onze jaarlijkse 11-11-11-vergadering zal er dit jaar weer hetzelfde uitzien. In de voormiddag gaan we met alle jeugdverenigingen van Zoersel naar de Kerk, daarna spelen we met de hele scouts pleinspelen. In de namiddag zullen kapoenen en welpen op stap gaan om sleutelhangers te gaan verkopen voor het goede doel. De jong-givers en givers zullen gewone vergadering hebben.

Verder plannen we ook een jincafé te doen tijdens het weekend van 16 november. Uiteraard zijn jullie hier allemaal op uitgenodigd. Ook kunnen we al aankondigen dat er dit jaar weer een nieuwe editie is van onze 2-jaarlijkse ouderdropping. De datum zal jullie nog meegedeeld.

Zo, wij hopen jullie weer allemaal terug te zien volgende zondag!

Een stevige linker,
Een tevreden groepsleidingsploeg – Lander, Kristof en Lore

RITUELEN

Waarom zijn we eigenlijk wel scouts en gidsen, en geen Chiro of KSA? Kunnen of durven we zeggen dat iets van wat we doen ook effectief verschilt? Een arts-moeilijke vraag, die we hier niet willen proberen te beantwoorden. Wat we wel vaststellen is dat als er ergens verschillen bestaan tussen de jeugdbewegingen, dan liggen die in de **rituelen en symbolen** die ze gebruiken. Wij dragen beige hemden en groene broeken, zij dragen een ander uniform. We willen daarmee uitdrukken dat wij bij elkaar horen, en zij doen net hetzelfde. En op een of andere manier drukken alle jeugdbewegingen samen dan weer uit dat zij samen in de jeugdbeweging zitten, en dat wie geen uniform draagt daar niet in zit.

Symbolen, ze drukken iets uit, ze **verbinden** mensen met elkaar, die samen iets willen zeggen. Hetzelfde uniform is ook een **traditie**, wat letterlijk betekent '**iets dat doorgegeven wordt**', omdat het niet iets is dat we zelf verzonnen hebben, maar iets dat van heel erg lang geleden aan ons wordt doorgegeven. Het is ook iets dat we zelf doorgeven aan de scouts en gidsen die na ons komen. Daarom wordt er wel eens met een nog zwaarder woord gesproken over '**erfgoed**'. Van generatie op generatie geven scouts en gidsen hun uniform, maar ook een hele boel andere symbolen en rituelen, aan elkaar door omdat ze er belang aan hechten. Omdat ze horen bij hun manier van scout- of gids-zijn.

Rituelen zijn **vaste gewoontes**, waar je niet buiten kunt (of denkt te kunnen), en vooral waar je niet buiten wilt. Jullie hebben de vaste gewoonte om bij de jonggivers op tentenkamp te gaan, om de voorlaatste dag van het kamp te totemiseren, en halverwege het kamp een tweedaagse te stappen. Drie voorbeelden van rituelen. Ze komen altijd terug. Soms komt er iemand die voorstelt om het eens anders aan te pakken, en toch komt men vaak terug op de oude gewoontes. Als dat zo is, dan is dat teken dat ze ergens voor dienen, die rituelen. Ze geven immers **structuur, zekerheid, vertrouwen**. En vergis je niet, kijk maar eens naar je eigen week deze week. Wat heb je zoal gedaan? Is er niet erg veel dat elke dag of elke week altijd opnieuw terugkomt? Fijn he, die rituelen?



KAPOENEN



Zondag 4 November 13.30 – 16.30	Deze week gaan de kapoenen KOKEN . Dus zet allemaal jullie beste koksmuts op en neem 3euro mee, zodat we een fantastische maaltijd kunnen bereiden!
Zondag 11 November 10.30 – 16.00	Dit jaar zullen we ons terug inzetten voor 11.11.11 . In de voormiddag beginnen we met hevige spelen met heel de groep, we eten een heerlijk middagmaal op de scouts en in de namiddag zetten we ons beste beentje voor, voor het goede doel! Allemaal aanwezig dus!
Zondag 18 November 13.30 – 16.30	Wie is de allergeweldigste, sterkste, knapste, snelste en coolste kapoen? Vandaag komen we het te weten, tijdens de laddercompetitie! Natuurlijk zijn de kapoenen allemaal kampioenen!
Zondag 25 November 13.00 – 17.00	Beste kapoenen, trek jullie dikke truien, handschoenen en lange sokken al maar aan, want deze week gaan we schaatsen! Afspraak om 13.00 aan het busstation van Oostmalle. Niet te vergeten: lange sokken, handschoenen en 7 euries. Omstreeks 17.00 zullen wij terug arriveren in Oostmalle.
Zondag 2 December 13.30 – 16.30	Hij is weer in het land, beste kapoenen! Laten we hopen dat de goede Sint een oogje toegeknepen heeft voor jullie kattenkwaad tijdens de scoutsvergaderingen, want anders zal u niets dan de roe te wachten staan! U raadt het al, vandaag is het: SINTERKLAASVERGADERING!
Zaterdag 8 December 18.30 – 20.30	Neem allemaal jullie lievelingsfilms mee, en vergeet zeker de snacks en frisdrank niet, want de leiding heeft ALTIJD zin in snoepjes, chips, borrelnootjes, popcorn etcetera! Vandaag is het filmavond .
Zaterdag 15 December 18.30 – 20.30	Wees allemaal jullie gezellige zelf, want op zaterdag 15 december, houden we onze fantastische, wereldberoemde, ongeslagen gezelschapspelletjes-avond! Mee te nemen: jullie favoriete spelletjes, heel veel gezelligheid. Niet mee te nemen: overbodige agressie, stoute woordenschat!
Zondag 23 December /	Aangezien de leukste helft van de leiding hard moet studeren, en de andere leukste helft van een welverdiende vakantie geniet, zal het deze week geen vergadering zijn!
Zondag 30 December /	Blokken, blokken, blokken, maar helaas geen duplo, want net als vorige week moet er hard gestudeerd worden! Geen vergadering dus ☹.
Zondag 6 Januari 11.00 – 16.00	Aangezien kerstmis al lang voorbij is, geven wij een megacoole supervette AFTERKERSTMISPARTY , jullie gasteren voor vandaag: de geweldige Jeroen, de fantastische Lode, de supercoole Sander en de immer bescheiden Florian! Mee te nemen: een pakje met een waarde van ongeveer 3 euro.

Stevige linker, Jeroen, Sander, Lode en Florian!

WELPEN



Hier is het nieuwe boekje weer, en weeral gaan we allemaal leuke dingen doen. Hieronder staat al hetgeen dat je te wachten staat.

Zaterdag 3 November 19:00 - 21:00 uur	Deze avond gaan we samen met de geesten en de monsters een wandeling maken. We gaan op griezeltocht en je mag je verkleeden in een griezelfiguur. Een zaklamp zal je wel kunnen gebruiken en voor de veiligheid een fluovestje.
Zondag 11 November 10:30 - 16:00 uur	Vandaag gaan we de soldaten herdenken in de kerk van Zoersel. Kom allemaal in je uniform . 's Middags kan je eten op de scouts, je moet zelf geen bokes meebrengen.
Zondag 18 November 13:30 - 16:30 uur	Het is weeral lang geleden dat we nog eens gekookt hebben. Wat we gaan maken is een verrassing, maar als je 2 euro meeneemt zullen we heel lekker koken .
Zondag 25 November 13:00 - 17:00 uur	Het is weer al lang geleden dat we nog geschaatst hebben. Dus vandaag schaatsen . We verzamelen om 13:00 uur aan de bushalte van Oostmalle om er dan om 17:00 uur terug te zijn . Meebrengen: 6 euro, uniform en handschoenen .
Zondag 2 December 13:30 - 16:30 uur	Kampen bouwen is iets dat de welpen goed moeten kunnen, maar dat is niet altijd het geval. Daarom gaan we jullie leren kampen bouwen, of misschien kunnen jullie ons nog wat leren over het bouwen van kampen?
Zondag 9 December 13:30 - 16:30 uur	Hopelijk heeft het goed gesneeuwd want we doen een sneeuwmancontest , eigenlijk een sneeuwmanwedstrijd. Als je thuis sneeuw te veel hebt mag je het altijd meebrengen. Als er nog geen sneeuw uit de lucht is gevallen doen we iets anders.
Zondag 16 December 19:00 - 21:00 uur	Omdat een deel van de leiding examens heeft gaan we vanavond een film zien. Benodigheden: Films, een beetje drinken en genoeg chips (overschot kan ter plaatse verwerkt worden door de leiding).
Zondag 23 December	Vandaag is de scouts niet open want de leiding moet de mama helpen met de kerstboom te versieren. Het is kerstvakantie, deze week en volgende week!
Zondag 30 December	Vandaag is de scouts niet open want de leiding moet de papa helpen met champagne te kopen voor met oudjaar. Het is kerstvakantie, deze week en vorige week!
Zondag 6 januari 11:00 - 16:00 uur	Vandaag is het kerstfeestje , neem een kadootje mee van 2,5 euro . We spelen leuke spelletjes en 's middags eten we op de scouts.

groeten van **van** jullie **liefste** leiding

JONG – GIVERS



PROGRAMMA

Het nieuwe scoutsjaar is al volop aan de gang en wij zijn blij dat jullie er ook dit jaar weer bij zijn! Hopelijk hebben jullie al veel plezier met ons gehad de voorbije weekends want er volgen er nu nog een paar toffe!

Zondag 4 november - 13.30 – 16.30
Hoe goed kennen jullie Zoersel? We testen het in de grote fantastische Zoerselse Fotozoektocht!
Zondag 11 november - 10u30 – 16.00
We zetten opnieuw een jaarlijkse traditie in en begeven ons naar de kerk voor 11.11.11, herdenking van het einde van WO1.
Zondag 18 november - 11.00 - 16.30
Met een lege maag en scoutsskillz op verplaatsing, we doen een Kooktocht! Kom dus met de fiets want we eten op verplaatsing.
Tip: breng lekkere sausjes mee!
Zondag 25 november - 13.30 - 16.30
We zetten nieuwe records voor komende generaties op de Recordvergadering!
Zondag 2 december - 13.30 – 16.30
Wie is de slimste? Dat is maar op 1 manier te bewijzen: Quiz, natuurlijk geheel in scoutsstijl!
Zaterdag 8 december - 19.00- 22.00
Breng DVD, drinken en eten mee, dan kijken we tv op onze eigen Filmavond.
Zaterdag 15 december - 13.30 – 16.30
Spelen op maat voor jongverkenner! We spelen BINGO offroad.
<u>Zondag 23 december – Zondag 30 december</u>
Jullie hebben vakantie, wij ook, geniet ervan! Geen scouts.
Zondag 6 januari - 11.00 -16.00
De feestdagen zijn nog niet voorbij met ons Kerstfeest, feestmaal inbegrepen!

Nog een net iets te stevige linker van jullie leiding,
Silke,Seba,Jente,Lander

Als extraatje geven wij jullie de jongverkeners wet mee:

Wij zijn jongverkeners

Wij wagen het avontuur

Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar

Wij willen samen werken en beslissen

We zeggen onze mening en luisteren naar die van een ander

Zelf zet ik al eens de eerste stap

Ik help graag waar ik kan

Ik wil winnen maar kan verliezen

Ik respecteer wat waardevol is: de mens, de natuur en het materiaal

De leiders hun voorbeeld zal ons hier bij helpen

GIVERS



Hupla, de eerste maanden zitten er al op.
 Hieronder de twee volgende maanden vol plezier.
 We beginnen al vrij snel met avondprogramma, zodat jullie zeker op tijd kunnen beginnen met leren ☺ De einduren van deze avondvergaderingen zijn richturen, het kan al wel eens een kwartier/half uurtje uitlopen.

Zondag 4 November 13.30 – 16.30	Om al die spieren eens los te schudden gaan we ons eens wagen aan PARALYMPICS en HEVIGE SPELEN!
Zondag 11 November 10.30 – 16.00	Dit jaar zullen we ons terug engageren voor 11.11.11 . In de voormiddag beginnen we met hevige spelen met heel de groep, we eten een heerlijk middagmaal op de scouts en in de namiddag engageren we ons voor het goede doel! Allemaal aanwezig dus!
Zondag 18 November 13.30 – 16.30	Het is zover, vandaag wordt jullie leidingsploeg een beetje groter! Daarom doen we een zotte WELKOMSTPARTY LIEN . Neem allemaal €3 mee voor het eten dat we gaan voorzien!
Zaterdag 24 November 19.30 – 21.30	Wie had dat gedacht, een DORPSSPEL bij de givers? Wacht maar af, want wij hebben een knaller voor jullie in petto!
Zaterdag 1 December 19.30 – 21.30	Niets boven een welverdiende SAUNA om alle examenstress eraf te zweten. Breng mee: zwemgerief, handdoek, ...
Zaterdag 8 December 19.30 – 21.30	Aangezien jullie allemaal coole grieten en stoere binken zijn, sturen we jullie deze avond op een doodleuke, uiterst plezante, absoluut-niet schrikwekkende, oergezellige DURFTOCHT . Be prepared! (geen paniek, jullie zullen er niet alleen op uit gestuurd worden!)
Zaterdag 15 December 19.30 – 21.30	Voor ne gezelligen avond moeten jullie vanavond op de scouts zijn. Een FILMAVONDJE kan er altijd bij! Breng mee: Uw zotste, coolste, saaiste film ooit, food&drinks!
Zondag 23 December /	Jullie hebben vakantie, maar voor ons begint het studeren net. Geniet van de vrije zondag, het is geen vergadering .
Zondag 30 December /	Ook hier van't zelfde, blokken zijn wij aant doen! Ook vandaag geen vergadering!
Zondag 6 Januari 11.00 – 16.00	Joepie we zien jullie eindelijkke terug! Afsluiten van de vakantie doen we in stijl met een KERSTFEESTJE! Food&Drinks aanwezig, een pakje van €2.5 te voorzien!

Hupla, weer een stevig programma voor de boeg!
 Tot zondag!
 Uw oh zo geweldige leiding
 Kristof, Josha, Lien & Lore





UW HOPPER WINKEL:

Lange Kievitstraat 74
2018 Antwerpen
03/297 37 34

Openingsuren:

dinsdag tem vrijdag: 10u-12u en 12u30-18u

zaterdag: 10u -12u en 12u30-17u

in juli ook op maandag open

Sluitingsdagen 2011:

01 jan, 02 jun, 11 juli, 21 juli, 01 nov, 10 tem 12 nov

02 aug tem 22 aug

25 dec tem 31 dec

